



Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in Woerden

Jaarlijks wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde in 1945 van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Ook dit jaar zal op **maandag 15 augustus** een herdenking plaatsvinden in Woerden bij het Monument voor Woerdense Oorlogsslachtoffers aan de Meeuwenlaan 36 (Algemene Begraafplaats).

De herdenking vindt 's avonds plaats om 19.00 uur. De herdenking is voor iedereen vrij toegankelijk. U bent hierbij van harte welkom vanaf ca. 18.45 uur.

Namens de Stichting Veteranen Lopikerwaard en de Bond van Wapenbroeders zal een bloemenkrans worden gelegd.

Programma.

- welkomstwoord
- Lucien Harthoorn spreekt over de Woerdense slachtoffers in toenmalig Nederlands-Indië tijdens WO2
- toespraak door (loco)burgemeester
- bijdrage van de Molukse Gemeenschap "Een herinnering aan opa Gerrit Manuputty" door zijn kleinkinderen Sofie en Sytze van de Zee
- gedicht opgedragen aan de eerste generatie Molukkers (geschreven door Linda Uyleman en voorgedragen door Carmen van Bentum)
- leggen bloemstuk namens het Gemeentebestuur
- leggen bloemstuk namens de Molukse Gemeenschap
- leggen bloemstuk namens de Stichting Veteranen Lopikerwaard en de Bond van Wapenbroeders
- signaal "Taptoe" (Harrie Banken)
- 1 minuut stilte
- "Wilhelmus"
- lied door Pietje Leatemala (zang) en Jeffrey Lestuny
- sluiting